



Program og konklusioner af 1. mødet mellem Askø & Ringkøbing YMC, 23.-25. marts 2007.

I week-end' 23.-25. marts havde Ringkøbing YMC besøg af vore norske venner fra Askø YMC.

Formålet med mødet, der var det første i en forhåbentlig lang række af møder og sammen-træf, var en drøftelse af hvordan og om hvad vi fremtidigt skal samarbejde. De to klubber er enige om, at vi gerne vil indlede en broderskabsforbindelse, en forbindelse i hvilken også Vilnius YMC indgår således, at vi sammen danner en triangel i det internationale fællesskab.

I mødet deltog fra Askø YMC præsident Steinar Haugen og vicepræsident Lars Hana.

Fra Ringkøbing YMC deltog fra præsidiets Steen Skovby, Svend Aage Hoppe, og Thorkil Schmidt. Fra broderklubudvalget Kristen Grysbæk og Bent Erik Møller (past præsident).

Program for week-end'en:

Fredag, 23/03. Kl. 13.00 - Frokost hos Ruth & Kristen Grysbæk for præsidium og udvalg med hustruer.
Resten af dagen drøftelser med præsidium og udvalg om hvad, og på hvilken måde, vi fremover skal samarbejde i fællesskabet.
Kl. 18.00 – Middag hos Marianne & Svend Aage Hoppe for vore norske venner + præsidium og udvalg m/hustruer.

Lørdag, 24/03. Morgenmad hos de to værtsfamilier.
Kl. 10.00 – Besøg i Genbrugsbutikken, efterfulgt af Menighedscentret.
Byrundtur i Ringkøbing med deltagelse af de af klubbens medlemmer og damer der har lyst at være med.
Ca. kl. 13.00 – frokost på Café Kræs
Kl. 18.00 – Middag og festligt samvær med nordmændene og klubbens medlemmer m/damer.

Søndag, 25/03. Brunch hos værtsfamilierne.
Afrejse ved 10.30-tiden.

Konklusion af drøftelserne:

Vi var enige om, at vi gerne vil starte op i et tempo der ikke er for voldsomt, men at vi vil lade tingene udvikle sig naturligt, hen ad vejen. Men internationalt set må vi også bære med.

Det er således baggrunden for vor beslutning om, at vi først og fremmest må koncentrere os om, at hjælpe klubben i Vilnius rigtigt i gang og få den til at køre som en YMC, i stil med vore klubber. Dette er alfa og omega, som vi ser det nu.

Planen er videre, at vi ligesom vil køre i to spor, forstået på den måde, at styret/præsidiets fortsat og uændret tager sig af medlemmerne og den daglige ledelse i klubberne. Efter drøftelser internt i

klubben i Askøy er det planen, at man vil nedsætte et udvalg i lighed med det broderklubudvalg der er nedsat i Ringkøbing. Disse to udvalg skal hjælpe hinanden med at få gang i klubben i Vilnius.

De øvrige emner, (KFUM & KFUK Spejderne, evt. lejre, kirkelige forhold i Norge, Litauen og Danmark, historie, erhverv, uddannelsesforhold turisme m.v.), blev vi enige om skulle udvikle sig naturligt hen ad vejen.

Samtidigt er vi enige om, at vi gerne skulle blive en slags inspirator for hinanden, og hjælpe til med nye idéer, til glæde for medlemmerne og til gavn for klubberne.

Vi var enige om, at vi ca. hver 3. måned fremsender et nyhedsbrev/mail til hinanden, og at der udnævnes en person i hver klub til at være kontaktperson.

Ligeledes blev det aftalt, at de af de tre klubbers medlemmer der har lyst, tid og mulighed derfor, mødes hvert år i Kristi Himmelfartsferien. Første gang er år 2008 i Norge, 2009 i Litauen og 2010 i Danmark. Vi drøftede muligheden for at mødes hvert andet år, men fra Ringkøbing YMC side mener vi det er for sjældent. Et møde i Danmark vil så først finde sted i 2012. Det er ikke sikkert, at alle klubbens medlemmer har mulighed for at være med i disse besøg, måske blot 10-14 stykker. Derfor mener vi, at 6 år mellem hvert besøg er for lang tid, hvis personlige kontakter skal opnås.

Askøy YMC fejrer sit 10 års jubilæum den 27. oktober 2007. I den anledning ønsker man fra klubbens side, at underskrivelsen af det internationale certifikat for broderklubber finder sted. Det finder vi fra Ringkøbing YMC side helt naturligt, og kan selvfølgelig tilslutte os.

På festaftenen lørdag blev der fra flere sider givet udtryk for, at det havde været utroligt dejligt at møde og være sammen med nordmændene.

Samme opfattelse har klubledelsen og udvalget. Det har været en overordentlig dejlig, positiv og inspirerende oplevelse, og vi ser med glæde hen til et fremtidigt behageligt og frugt-bart samarbejde i den triangel der nu er indledt.

Tak til Steinar og Lars, samt Steinars hustru Jurate, for en dejlig week-end i Ringkøbing.

Bent Erik Møller